

# En resa i de blånande bergen



Yvonne Bäckstedt

*"jag har förverkligat min dröm och gjort fotografering till mitt yrke. Min specialitet är djur & natur från hela världen men jag jobbar även med reklambilder, familjehögtider och porträtt.."*



Vi landar i Cochin som ligger på Indiens sydväst kust i delstaten Kerala. Sedan urminnes tider har briter, holländare, portugis och kineser lämnat spår efter sig både när det gäller historia och utveckling i och omkring Cochin. Vasco da Gama dog här under sin tredje upptäcktsresa till Indien. Han begravdes i St Francis Church år 1524. Fjorton år senare flyttades hans relikier till Lisabon, endast hans gravsten finns kvar i kyrkan. När man promenerar längs stranden ser man den stora moderna hamnen i bakgrunden och de unika kinesiska fiskehåvarna i förgrunden. Många fiskare tjänar sitt levebröd genom fiske med dessa tunga jättelika håvar.



Från stranden i Cochin till Munnar slingrar sig vägen på bergsidorna. Våldiga teplantager syns på båda sidor. Byarna avlöser varandra längs den smala krokiga vägen. Här och var ser man teplockerskorna som färgklickar i det gröna landskapet. Ibland skymtar det vackra tulpanträdet, ursprungligen från Afrika. Eucalyptus är inplanterat här för att få ved till tebladstorkarna. Här växer också sandelträd, varje liten bit är värd en förmögenhet. Sandelolja används i parfym och hudvårdsprodukter. Kaffebönorna torkas på stora presenningar i solen. Här får man verkligen färskt kaffe. I Indien kokar man svagt kaffe och dricker med mycket socker och mjölk..inte så gott tycker vi svenskar.



Vi gör ett stopp i Ernakulam vid Nilgiribergen för att se två endemiska djurarter. Nilgiri Tahr är det lokala namnet på en bergsget som bara finns i Ernakulam NP. Den lever högt upp på bergssidorna som är täckta av gräs. Här och där kan man se ett mindre skogsparti. Skogen här breder inte ut sig och växer mycket långsamt. Klart dricksvatten rinner utför bergssidorna. Det regnar upp till 5000 millimeter i dessa trakter, dessutom suger växterna upp mängder med fukt i sina håriga bladundersidor. Nilgiri Langur har mörkbrun päls och ljusbrun kalufs. Den är lika stor som en vanlig silvergrå langur och har samma svarta ansikte. Nilgiri Langur finns i bergs trakterna på gränsen mellan Kerala och Tamil Nadu.

I byn Punarjani strax utanför Munnar stiftar vi bekantskap med Kathakali ett klassiskt indiskt dansdrama, en berättarkonst som utförs av väl maskerade artister. Teaterstyckena bygger på gamla indiska sagor. Historien berättas med hjälp av mimik och kroppsspråk som förstärks av trummor. Inga repliker förekommer. Kathakali är en mycket gammal konstform som har sitt ursprung i 1700-talets Kerala.

Vi lämnar bergen i det gröna Kerala och tar oss in i delstaten Tamil Nadu. Vi är på väg till Indiens sydspets, Cape Comorin. Här möts Arabiska sjön, Bengaliska bukten och Indiska oceanen. Vivekananda Rock Memorial, minnesplatsen för den store Indiske filosofen Swami Vivekananda ligger på en klippa 500 meter från stranden och började byggas 1970. Det tog 2081 dagar med ett genomsnitt på 650 arbetare att färdigställa. Cape Comorin är ett av de största turistmålen i södra Indien.



Fotoservice Yvonne Bäckstedt  
Reklambild Familjehögtider Naturfoto  
Yvonne.backstedt@telia.com www.filmscan.se

Text och foto: Yvonne Bäckstedt